

Præsteindsættelse d.6/9-2020 i Hyllested kirke

Kære Merete – (kære menighed i Gimlinge-Hyllested pastorat)

Jeg vil indlede min indsættelsestale med at læse de sidste vers af den GT tekst fra Mikas bog, der hører dagen i dag til. Profeten skriver:

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud”.

Så enkelt kan det siges – Herren kræver noget af dig – og af alle os andre. Der er noget, der er godt – nemlig at udføre retfærdige handlinger og vise trofast kærlighed. Og det gælder kort sagt om at vandre årvågent med Gud.

Men så enkelt som det er at sige, så svært kan det også være at efterleve og forstå – for hvad vil det sige at udføre retfærdige handlinger og vise trofast kærlighed – ja, hvad vil det egentlig sige at vandre årvågent med Gud?

Det er dét, som du som sognepræst er ansat til at forkynde og undervise om. Ja, du er som præst kaldet til mere end at stå for opbyggelig underholdning søndag formiddag – eller andre af ugens dage. Du er kaldet til at forkynde Evangeliet og dermed vise vej til et årvågent liv med Gud.

I bispevalgkampen i Helsingør Stift er der bl.a. blevet talt om det at være præst, provst og biskop. Der er blevet talt om præstens embede. Og det er blevet sagt, at der kun er ét embede i kirken, og det er de døbttes embede.

Men når jeg i dag skal indsætte dig som sognepræst her i Gimlinge-Hyllested pastorat, så indsættes du til at være sognepræst i det kirkelige embede.

Et embede som ifølge den tyske udgave af vores lutherske bekendelsesskrift Confessio Augustana er indstiftet af Gud selv. Et embede, der er indstiftet til at lære evangeliet ret og meddele sakramenterne.

Martin Luther er kendt for at have sagt, at *”enhver som er krøbet ud af dåben, er lige meget præst og biskop”*. Dermed siges det til os, at vi alle er lige for Gud, vi har alle i troen direkte adgang til Gud, og vi er alle – præst og menighed i den forstand ligeværdige. Det er det såkaldte almindelige præstedømme, der er tale om her.

Men Luther opererede altså også med et særligt præsteembede. Og det embede bliver du indsat i – i dag.

Det er et embede, som ifølge præsteløftet, som alle præster skal skrive under, inden de bliver ordineret, indebærer eller kræver flere ting.

Og det, jeg især vil minde dig og menigheden om i dag er, at med til embedet hører også at du, som der står: *”ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede”*.

Der skal således også være tid til at studere og granske Guds ord for på den måde at blive ved med at dygtiggøre dig til at bestride det hellige præsteembede. Og det er også bl.a. derfor, at det er svært at sætte procenter på en præsts arbejde. For det bliver hurtigt omsiggribende – når man lige imellem flere bisættelser, dåbssamtaler og vielsessamtaler, prædikenforberedelse,

menighedsrådsmøder og husbesøg – skal have tid til i ro og mag at foretage flittig og alvorlig granskning af Guds ord.

Kære Merete -

Da jeg hørte, at vi fik lov til at få dig som sognepræst, googlede jeg dit navn – og heraf kunne jeg se, at du har været sognepræst i Bagsværd og således allerede har gjort dig gode erfaringer med at være sognepræst.

Jeg kunne også se, at du har sagt, at kirken for dig altid har været et slags samlingssted, hvor alle kan være og er velkomne. Og at du mener og vil arbejde for, at kirken skal være det sted, hvor de store følelser kan rummes - samtidig med, at det er et åndehul i en ofte travl hverdag, hvor man ikke altid har tid til de dybere tanker og følelser.

Det er gode udtryk - et samlingssted og et åndehul! Et sted for de store følelser.

At samlingsstedet er et godt sted, hvor vi alle kan ånde – det skyldes, at vi samles ikke om vores eget og i vores eget navn – vi samles ikke om præsten – men vi samles om Guds ord i Jesu navn, vi samles om det, som Han har sagt og gjort.

Vi skal ikke opfinde det hele på ny – men kan søge hen til Ham – til kilden med det levende vand og få nyt mod og ny styrke til at gå ud i den travle hverdag.

Jeg skal lige om lidt læse biskoppens kollats op. Heraf vil det fremgå, at du kun er ansat som 50% sognepræst – og det er egentlig en umulig ting – for man kan ikke være 50% sognepræst.

Nej, her vil jeg citere nogle ord af Henrik Ibsen: ”Hvad du er, vær fuldt og helt, og ikke stykkevis og delt” (Brand).

Du skal ikke være 50% sognepræst – men 100% sognepræst på deltid.

Der vil helt sikkert blive hevet i dig fra flere sider – og erfaringen viser, at en 50% stilling ofte i praksis er en 100% stilling til 50% løn. Men sådan skal det ikke være.

En del af stillingen vil blive betjent af andre præster fra provstiet, indtil den ledige stilling kan slås op. Og bliver det alligevel for meget, så har vi en aftale om, at du ringer, så jeg kan hjælpe med at sige fra og finde en anden løsning.

Med de ord vil jeg ønske dig og menigheden alt godt og Guds velsignelse over arbejdet i pastoratet.