



Osted fri-og efterskole



Kongsted Kirke

Søndag d. 8. maj 2022

Kære alle

Så er slutspurten sat ind. I denne uge har de sidste to store debatmøder fundet sted i henholdsvis Osted (Osted fri-og efterskole) d. 3. maj og Kongsted (Kongsted kirke) d. 5. maj.

I Osted blev aftenen ledet af Adam Holm, der bl.a. sagde noget i retning af følgende: "at sige noget om tidsånden er som at tage en budding og prøve at sømme den op på væggen". Alligevel opfordrede han os til at tænke over, hvordan Folkekirken agerer i forhold til "tidsånden", budding eller ej. Det blev en god aften med mange gode spørgsmål fra salen.

Kirken på landet



I Kongsted handlede det om "Kirken på landet", og da jeg er meget optaget af netop dét emne, undrede det mig lidt at læse indlæg fra aftenen i Kristeligt Dagblad i går. Der stod at vi i vores præsentation af os selv gentog flere af de budskaber, vi har sagt tidligere i valgkampen – at jeg f.eks. fremhævede min erfaring med præstegerning, ledelse og sjælesorg.

Det er for så vidt korrekt. Men jeg sagde meget mere end det. Jeg fortalte også, at jeg er præst på landet og provst i et provsti med rigtig mange landsogne samt 4 øer, og at jeg derfor helt naturligt har fokus på "kirken på landet" og kirken i sommerlandet. Jeg fortalte, at vi har afholdt en temaaften i samarbejde med landudvikling Slagelse med overskriften "kirken på landet og nye samarbejdsmuligheder", jeg nævnte "Kunst og kirker" – som et eksempel på et unikt

samarbejde med kommune og turistforening i Slagelse, som netop involverer kirker på landet og meget mere. At samarbejde på tværs af sogne og provstier er vejen frem. Og jeg fortalte, at der er ansat en ny diakonipræst, som skal lave sorggrupper også på landet i Slagelse provsti. Jeg nævnte vist også det nye nyhedsbrev "DiakoNyt". Link til nyhedsbrevet findes på provstiets hjemmeside under nyheder: www.slagelseprovsti.dk

Den 5. maj var vi fire kandidater også inviteret til at være med i TIDSÅND DR P1 med Christoffer Emil Bruun. Programmet bliver sendt i dag d. 8. maj kl.11.03 og genudsendt næste lørdag 19.03.

Den 6. maj kunne man i kirke.dk læse vi fire kandidaters svar på følgende spørgsmål: Demografiske ændringer betyder voksende forskel på befolkningstallet i Helsingør Stift og Lolland-Falsters Stift. Bør Roskilde Stift bidrage til en løsning, der ændrer stiftsgrænserne? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?

Mit indledende korte svar var at sige: "Mig bekendt er der ikke nogen af os i Roskilde Stift, der ønsker at komme til at høre til i et andet stift. Derfor må mit klare svar være: Nej tak til en ændring af stiftsgrænser". Hele mit svar kan læses via følgende link:

<https://www.kirke.dk/debat/bispekandidat-styrk-vi-taenkningen-paa-tvaers-af-stifterne>

Til de af jer, der ikke er på facebook kan jeg fortælle jer, at der på facebook siden "vi vil bryde tavsheden" har været linket til kirke.dk og vores forskellige svar på, hvad vi vil gøre ved det psykiske arbejdsmiljø. Og der var et medlem af denne "bryd tavsheden" gruppe, der valgte at fremhæve en af kandidaterne på bekostning af os andre, fordi denne kandidat vil lave om på folkekirkens struktur. Jeg har været i kontakt med vedkommende, som nu har delt min kommentar til hans kommentar på nettet – sammen med min henvisning til en fremragende artikel af afdelingsleder Ulla Morre Bistrup om netop arbejdsmiljøet – se: [Uddannelsesleder: Ændringer af folkekirkens struktur kan skabe nye ledelsesproblemer | Kirke.dk](#)

Bedste hilsner

Ulla Thorbjørn Hansen



P.S. Gudstjenesten i Roskilde Domkirke d. 1. maj var en god oplevelse – et dejligt gensyn med min gl. sognekirke og flere fra Roskilde, der var kommet for at høre mig prædike igen. Der var mange mennesker, og der var også mange der gik med i Konventhuset efterfølgende og fik lidt at spise og stillede gode spørgsmål. En af deltagerne var Dorthe Røssell. DOKUMENTARSERIEN "MIN FARS KRIG" tager afsæt i Dorthes fortælling om sine oplevelser under besættelsen som barn af en modstandskæmper. Dorthe Røssel er en af de efterhånden få nulevende danskere, der stadig er i stand til på første hånd at berette nærværende og detaljeret om Danmark under 2. verdenskrig og modstandskampen, hvor hun gik under dækningsnavnet Dunte og Jumbo. MED MIN BAGGRUND SOM BL.A. FELTPRÆST IGennem MANGE ÅR BLEV JEG BEDT OM AT MEDVIRKE I DOKUMENTARSERIEN, som endnu kan ses på nettet. Jeg skulle bl.a. tale med Dorthe om, hvordan voldsomme hændelser påvirker de involverede og deres nærmeste.